

Deelnemersbijdrage *(bij aanvang conferentie te voldoen)*

Incl. warme maaltijd en koffie € 25

Studenten € 10

Aanmelden tot 24 maart 2016

Wij vragen u om u per telefoon of email aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving

Informatie en aanmelding

Nederland

: dehaan-verduyn@freeler.nl

: 0031 (0) 43 3624240

Duitsland

: mbruells@caritas-ac.de

: 0049 (0) 241 431214

België

: pfarre.stnikolaus@skynet.be

: 0032 (0) 87 556624

Deelnemende organisaties:

- Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Oecumene Bisdom Aken
- Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
- Kirchenkreis Aken Evangelische Kerk in het Rijnland
- Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland
- Protestantse Gemeenten in het district Luik van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
- Caritasverband voor het Bisdom Aken
- Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond



Euregionale Oecumenische Conferentie 2016

**„Wees barmhartig ...“
Gevlucht –
en opgenomen?**

Vrijdag, 8 april 2016
9.30 – 15.30 uur

Nell-Breuning-Haus
Wiesenstraße 17
D – 52134 Herzogenrath



„Wees barmhartig ...“ Gevlucht – en opgenomen?

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren wereldwijd niet meer zoveel mensen op de vlucht als vandaag de dag. De meeste mensen die voor oorlog, terreur, vervolging en onderdrukking vluchten verblijven in de eigen regio. Toch stijgt het aantal vluchtelingen in Europa duidelijk. Het grote aantal mensen dat in onze landen veiligheid zoeken stelt de Europese Unie en haar lidstaten voor grote uitdagingen. De Europese discussie wordt actueel bepaald door vragen over de opname van vluchtelingen en hun maatschappelijke integratie, maar ook door pogingen het aantal vluchtelingen in Europa te beperken.

Hoe is het in de Euregio met de opname van vluchtelingen gesteld? Ervaren de mensen die naar ons gevlucht zijn niet alleen veiligheid maar worden ze ook door ons opgenomen? En welke houding nemen wij Christenen tegenover de vluchtelingen aan? Hoe gaan wij om met de opdracht van Christus “Wees barmhartig, zoals ook uw Vader is!”? Deze vragen willen we in de Euregionale Oecumenische Conferentie 2016 bespreken, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

- Dr. Phil. Petra Dassen-Housen, burgemeester gemeente Beesel
- Prof. Dr. Yves De Maeseneer, Katholieke Universiteit Leuven
- Pol Verhelle van Stichting VLot
- Emmanuel Ndahayo, voorzitter van het Integratie en Migratie Comité in het district Düren.
- Elsenborn
- Hans Christian Johnsen, synodaal gevolmachtigde voor de dialoog tussen christendom en islam in de Kirchenkreis Aachen
- Matje Mattheij en Louis Eggerdink van Stichting WereldWijd
- Jean Bizimana, Caritasverband voor de Regio Aachen-Stadt en Aachen-Land e.v.

Programma

- 09.30 Ontvangst met koffie
- 10.00 korte viering
- 10.30 **lezing: Dr. Phil. Petra Dassen-Housen**
'Aus der neuen Welt', Crisisnoodopvang in de gemeente
Beesel herfst 2015
Referaat in het Duits met Nederlandse hand-out
- 11.30 Koffiepauze
- 11.45 **lezing: Prof. Dr. Yves De Maeseneer**
Migratie tussen angst en hoop: Een ethisch en Bijbels per-
spectief
Referaat in het Nederlands met Duitse hand-out
- 12.45 Warme middagmaaltijd
- 13.45 **Ervaringen uit de praktijk in drie werkgroepen:**
1. **Opvang van vluchtelingen**
Pol Verhelle
Emmanuel Ndahayo,
 2. **Interculturele ontmoeting**
Elsenborn
Hans Christian Johnsen,
 3. **Terugkeer**
Matje Mattheij en Louis Eggerdink
Jean Bizimana
- 15.15 Samenvatting van de uitkomsten uit de workshops (ple-
nair)
- 15.30 Slotzegen / einde conferentie

In het kader van de conferentie worden beelden tentoongesteld over het thema „Vluchten“ van Ingeborg Heck-Böckler, Amnesty International. Voor het bekijken van deze tentoonstelling bent u hartelijk uitgenodigd.