

Christenen in het Midden-Oosten



Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden Christenen echter al een millennium stand. Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van Christenen in het Midden-Oosten.

woensdag 2 maart 2016

Aanvang: 14.30 uur

Mariapark

Oude Markt 18 • Sittard

Lezing verzorgd door Kerk in Nood

Op uitnodiging van Parochie Heilige Petrus en Michaël en dekenaat Sittard